

Trekzakpassie

Melodie: My Bonnie

Tekst: Dick Groote en Heleen Rook

1. Ik ben toch zo dol op mijn trekzak
Die passie die zit me in 't bloed
Die kast en die balg en die knoppen
Als ik speel dan voel ik me goed, ja goed.

Refrein:

Trekzak, o trekzak,
Met jou ga ik graag aan de zwier, ja zwier
Trekzak, o trekzak
Muziek maken geeft veel plezier!

2. Thuis oefen ik uren en uren
Mijn hand heeft al flink RSI
Ik heb al een schouderblessure
Ik wacht op een scan voor mijn knie, ja knie. Refr.

3. Het thuisfront heeft toetende oren
Wordt dol maar ik hoop: dat het went
En met de tijd: dat ze 't waarderen
En denken: wat heeft die talent, talent. Refr.

4. Mijn club bestaat al heel wat jaren
Bestuursleden komen en gaan
Wij danken de huidige dames
Zij geven nu and'ren ruim baan, ja baan. Refr.

5. Wij wensen nog jaren na deze
Veel trekzakplezier met elkaar
Speel rustig, soms vlot maar niet racen. En:
Gezelligheid, nog heel veel jaar, veel jaar. Refr.

-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----

The Wellerman

refrein:

Soon may the Wellerman come,
to bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguing is done
We'll take our leave and go.